

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Νίκος Τ. Παγώνης

Πριν από 25 χρόνια καθιερώθηκε η τιμητική διάκριση “Ο Έλληνας της Χρονιάς”, σκοπός της οποίας είναι να τιμηθεί ένα άτομο το οποίο “με τη συμπεριφορά του στον εδώ Ελληνισμό, ως κοινωνικό σύνολο, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής”.

Μια τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή επιλέγει από τις προτάσεις που το κοινό καταθέτει και ονομάζει τον αποδέκτη αυτής της τιμητικής διάκρισης.

Το τιμώμενο πρόσωπο ανακοινώνεται στο επίσημο δείπνο που οργανώνεται για την Εθνική μας Εορτή της 25ης Μαρτίου, διαβάζεται το βιογραφικό του και ο πρόεδρος της Κοινότητας απονέμει τιμητική πλακέτα. Στη συνέχεια καλείται το τιμώμενο πρόσωπο να λάβει ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς, όπως στη Δοξολογία, καθώς και στην Παρέλαση.

Αυτή η διαδικασία τηρήθηκε ακριβώς όλα αυτά τα τελευταία 25 χρόνια από όλες τις Κοινοτικές διοικήσεις, μέχρι που το όλο θέμα “σκάλωσε” στη σημερινή διοίκηση του Γ. Τσούκα, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν ο Έλληνας της χρονιάς πέρσι, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Φέτος, από τα 5, προτεινόμενα από το κοινό άτομα, η επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κοινότητας και δυο καθηγητές πανεπιστημίου επέλεξε ομόφωνα το άτομο μου. Κι από εδώ και πέρα γίνεται ο χαμός.

Από την πρώτη επικοινωνία με τον Δρ. Τσούκα, που μου ανακοίνωσε τη βράβευση και ότι ο προσωπικός του καλεσμένος, πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, θα μου απονέμανε την πλακέτα, ως τις μετέπειτα κουβέντες του προέδρου όπως: “άσε το αυτό, θα σου κάνω μια πιο μεγάλη γιορτή να σε τιμήσουμε”, “μερικοί από τους δικούς μου αντιδρούν”, “να μη γίνει η απονομή κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στη μεγάλη αίθουσα, αλλά δίπλα στο φουαγιέ στο κοκτέιλ” (με μικρή συμμετοχή καλεσμένων), “ναι, δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την απόφαση της επιτροπής, αλλά να στο δώσουμε σε μια άλλη στιγμή”, «αν σου το δώσω θα σηκωθούν και θα φωνάζουν στην αίθουσα» και διάφορες άλλες του είδους προφάσεις προς αποφυγή της απονομής της τιμητικής διάκρισης.

Το “μεγάλο” και συνταρακτικό θέμα της ονομασίας του Παγώνη ως Έλληνας της Χρονιάς, όμως, έχει και συνέχεια. Μυστικοσυμβούλιο της ομάδας Τσούκας, τηλεφωνήματα και εκβιασμοί προς και από διάφορους, και τελικά σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το «μείζον» θέμα, όπου κατέληξε να ακουστούν πολλά άσχημα και προσβλητικά και τελικά να μην παρθεί ουδεμία απόφαση.

Επειδή, λοιπόν, διαπιστώνω πως αυτή η τιμητική διάκριση από το να είναι μια ευκαιρία χαράς και τιμής, να έχει καταντήσει μια τελειώς τοξική και απεχθής διαδικασία, και με απώτερο σκοπό να προστατεύσω τόσο την προσωπικότητά μου, αλλά και το κύρος και την αξιοπρέπεια του θεσμού του Έλληνα της Χρονιάς, αποφάσισα να αρνηθώ τη διάκριση, για να τελειώσει εδώ η φασαρία και να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στη μακρόχρονη πορεία μου ουδέποτε επιδίωξα τιμές και διακρίσεις και βεβαίως δεν θα το κάνω τώρα.

Θλίβομαι, όμως, πως αντί να προβάλλονται τα ιδανικά της φυλής, οι αρχές κι αξίες του γένους, η σημερινή κοινοτική διοίκηση Γ. Τσούκα αφήνει τη μικρότητα, τη μισαλλοδοξία, το μίσος, την κουτοπονηριά και την ασχήμια να κυριαρχούν στην κοινοτική μας ζωή, ιδιαίτερα, τώρα, κατά την διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική μας Εορτή.

Η διοίκηση Γ. Τσούκα αντί να ενώνει τον Ελληνισμό, δυστυχώς τον διαιρεί με τρόπο που θα αφήσει βαθιές πληγές στον Κοινοτικό οργανισμό.

Ζήτω η Εθνική Επέτειος! Ζήτω η Επανάσταση του 1821!